

# KIRKEBLADET

oktober - november 2024, årg. 35 nr. 5



Komposterbare buketter  
Fjordens Dag  
Pilgrimsvandring på Caminoen

Thomas og Tanja er flyttet til  
Klintebjerg

*Målsætning: "Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke"*

# Grønt initiativ med komposterbare buketter

Kirkerne i Nordfyns kommune har i sensommeren rettet henvendelse til blomsterhandlerne på Nordfyn for at få dem med på ideen om at lave buketter opsatser og kranser, som er komposterbare.

Baggrunden er den, at mange af de buketter, dekorationer og kranser, der bliver solgt fra forretningerne ikke er komposterbare. Det betyder, at graverne på kommunens 30 kirkegårde hele tiden modtager buketter, dekorationer mv., som ikke er komposterbare. Enten vælger de at bruge tid på at skille tingene ad eller også kommer blomsterne i en container med affald, og så skal man bruge penge på at køre affaldet væk. Derfor vil det være oplagt med komposterbare buketter.

Samtidig tror jeg, at mange af de kunder, der køber blomster, gerne vil købe buketter mv. som er komposterbare.

## **Blomsterhandlerne har taget godt imod ideen**

Alle de nordfynske blomsterhandlere, som vi har henvendt os til, har taget rigtig godt imod ideen. Også selv om ikke alle produkter endnu kan gøres 100 % komposterbare. Blomsterhandlerne kan levere 100 % komposterbare buketter. Dekorationer kniber det

mere med. Den velkendte oasis, som er et olieprodukt, kan ganske vist erstattes med et naturprodukt, men det er ikke godkendt som komposterbart. Og formene vil typisk være af plastik, men her har de fleste blomsterhandlere vist sig villige til at tage dem retur til genbrug. Kranse er lidt en mellemting – det afhænger af blomsterhandlerens leverandør og bindeteknik.

## **Manilamærke**

Blomsterhandlerne tilbydes gratis manilamærker med blomsterhandlerens navn og kontaktoplysninger, som de kan sætte på komposterbare produkter. Så ved både kunder og ansatte på kirkegårdene, at produktet kan sorteres som komposterbart affald. Selve mærket er naturligvis også komposterbart. Vi accepterer, at mærket bruges på produkter i plastikforme, hvis det bliver aftalt mellem de lokale kirkegårde og blomsterhandlere, at formene kan returneres til blomsterhandlerne til genbrug. Og så håber vi, at det snart bliver nemmere for blomsterhandlerne at levere 100 % komposterbare dekorationer, så vi kan få mest muligt affald komposteret.

## **Følgende blomsterhandlere er med på ordningen fra den 1. september:**

Blomster & pil i Otterup

Meny i Otterup

Butik Mi i Krogsbølle

Forglemmigej i Sønderød

## **Tal med præsten**

Det kan være en god ide at tale med præsten.

...Hvis du trænger til nogen at tale med

...Hvis du har sygdom og død alt for tæt på

...Hvis du har svært ved at overskue livet

...Hvis der er andet, du er ked af

Præsten har tavshedspligt - det kan være en god grund til at tale med præsten

Ring eller skriv til Keld B. Hansen på tlf. 23

47 41 44 / kha@km.dk eller til Neel Christiansen på tlf. 30 33 84 34 / npc@km.dk

for at få en samtale eller aftal, at I mødes.

## **MEDLEMMER af Østrup-Skeby menighedsråd:**

Olle Fisker (formand), Birgit Vous, Karen Margrethe Clausen, Anne-Marie Jensen, Yvonne Durup, Lene Larsen, Esther B. Sørensens, Sheryl Nielsen, Kaj Hovhave, Bente Dahl Egeskov, Neel Christiansen og Keld B. Hansen

Kirkeværge: Gorm Skousen

# Kalender

1.  
OKT

5.  
NOV

3.  
DEC



## Frokostklubben for mænd

Frokostklubben er den 1. tirsdag i måneden. Man tilmelder sig ikke, men møder bare op med sin madpakke og 40 kr. på lommen. Vi giver os god tid til frokosten, og så får vi også et foredrag.

Her kommer de næste mødedatoer...

**Tirsdag den 1. oktober kl. 11 - 13**

Dagens foredrag er ved **Christiane Hach**, Odense, der fortæller om sit liv, hvor hun har måttet flygte to gange: først fra Østpreussen og senere fra DDR.

**Tirsdag den 5. november kl. 11 - 13**

Dagens foredrag: **August oprøret i 1943** v. Per Andersen fra Den Militærhistoriske Samling

Tirsdag d. 3. december. Se næste kirkeblad

9.  
OKT

## Musikaften i Gerskov kirke Den 9/10 kl. 19.00

Kom og nyd en aften i selskab med Hanne og Valther der kommer og underholder med livsbekræftende sang og musik krydret med små fortællinger om livet og kærligheden.

Vi lever i en verden, der ser ud til at blive mere og mere utryg. Børn og unge er urolige, de har svært ved at finde fred og at hvile i sig selv. Hvorfor mon?

Vi voksne mærker det også og leder, men hvor finder vi det, vi søger efter?

Nogle finder mening og ro i kirken, ved at læse bøger eller som Hanne og Valther i musikken.



31.  
OKT

28.  
NOV



## Menighedsrådsmøder

Den 31. oktober kl. 19.00 og den 28. november kl. 19.00 afholder Østrup-Skeby menighedsråd møde. Den 28.11. konstituerer det nye menighedsråd sig. Møderne er offentlige, og derfor er du velkommen til at møde op og se, hvad der sker i dit lokale menighedsråd. Sted: konfirmandstuen ved Østrup præstegård.

7.  
NOV



## Syng sammen aften i Gerskov kirke torsdag den 7. november kl. 19.00.

Så bliver der igen en sangaften ved Line Højlund, der bor i Østrup.

På aftenen vil der først og fremmest blive sunget fra Højskolesangbogen, og der vil blive en kaffepause undervejs.

Line Højlund har i mange år ledet fællessang, og det er hende, der sidder ved klaveret.

## Folkekøkken Skovløggen

Efteråret 2024

(Et super godt tilbud om fællesspisning)

**Sted:** Østrup Forsamlingshus, Strøbyvej 51

**Tid:** kl. 18.00 den første onsdag i hver måned: 2/10; 6/11; 4/12

### Pris:

Voksne: 65 kr. Børn (6-12 år): 30 kr.

Børn (0-5 år): Gratis

Sodavand/kildevand: 10 kr. Øl: 15 kr.

Vin: 130/65 kr.

Kaffe/The: Gratis; Kage: 5 kr.

### Tilmelding:

Tilmelding skal ske fredagen FØR folkekøkken-onsdag og sker ved betaling til Gry på mobilepay: 28973158. HUSK at angive hvor mange I kommer (børn/voksne/gratisbørn), samt angiv allergener eller vegetarønsker. (Hvis du ikke har mobilepay, så ring/sms til Gry).

## 'Fjordens Dag' og 'Anne og Anders i Afrika'

Da jeg i år for første gang skulle holde gudstjeneste i forbindelse med FJORDENS DAG, var det også samtidig den første gang, jeg skulle opleve FJORDENS DAG. For selv om jeg de sidste snart 2½ år har arbejdet som præst på Fyn – dels i Østrup-Skeby pastorat og dels i Sønderø-Skamby pastorat – så bor jeg i Jylland, nærmere bestemt i Jelling, og er fortsat ikke særlig lokal kendt på Fyn. – Jeg gik derfor i gang med at søge oplysninger om Fjordens Dag, hvilket foregik nogenlunde samtidig med, at jeg så og var optaget af DRs udsendelser om 'Anne og Anders i Afrika'. Og jeg så lighedspunkter.

Det er selvfølgelig ikke helt den samme vision og samme mission, jeg finder i forhold til Fjordens Dag ved Odense fjord og til kontinentet Afrika. Anne Hjernøe og Anders Agger vil gerne finde nye fortællinger om det store kontinent, Afrika. Fortællinger, der ofte handler om små tiltag, som enkeltpersoner eller organisationer står for. Tiltag som med tiden – forhåbentlig – kan brede sig som ringe i vandet.

Fjordens Dag er nu et af Danmarks største naturarrangementer, men sådan var det jo ikke, da man startede for over 30 år siden – i 1991. Men nu er der i alt over 150 aktiviteter fordelt på fire lokationer heriblandt Klintebjerg.

Visionen for Fjordens dag er at inspirere borgerne omkring Odense Fjord til at komme ud og bruge naturen aktivt og at blive mere miljøbevidste. Fjordens Dag handler om at bibringe og fremme gode naturoplevelser og et bæredygtigt forhold mellem fynboerne og de nordfynske fjorde. Og der udtrykkes en tro på, at gode oplevelser kan inspirere og skabe en kærlighed til naturen, hvor flere automatisk vil passe på den og interessere sig for miljø og bæredygtighed.

Anne og Anders fortæller ikke primært om miljøet i Afrika, men det er dog også en del

af de tiltag, der bliver fortalt om fra de fem forskellige lande – Kenya, Zimbabwe, Uganda, Marokko og Senegal.

### De vilde dyr og mennesket

Lidt uden for hovedstaden i Kenya, Nairobi, ligger der en nationalpark. Men byen vokser, og man forventer, at byen i løbet af de næste årtier vil vokse fra de nuværende 56 millioner til 85 millioner indbyggere. Det er en udfordring her at finde plads til både mennesket og naturen.

I et hjørne af samme nationalpark er der en gruppe mennesker, der opflasker forældreløse elefantunger og giver dem en ny chance for at vende tilbage til naturen.

Men fra Zimbabwe er fortællingen om elefanter, at de truer landsbyen, idet de spiser afgrøderne på marken. Landsbyen ligger mellem en nationalpark og vildtvoksende skove, hvor der begge steder er mange elefanter. Landsbyens beboere forsøger så at holde elefanterne væk fra markerne ved at udnytte, at elefanter ikke bryder sig om stærke krydderier og bier.

### Bæredygtighed

Jeg har fået fortalt, at der engang var en losseplads dér, hvor der nu er grønt område ved Klintebjerg havn. Den har selvfølgelig ikke været så stor, som man kan finde dem i bl.a. Nairobi, hvor Dandora omfatter både en af Kenyas største lossepladser og de omkringliggende slumkvarterer. Her leger børnene på lossepladsen uden at vide, hvor farligt det kan være. Fra Uganda fortælles der om tiltag med affaldshåndtering, hvor unge mennesker genanvender affaldet og forsøger at lære andre at gøre det samme. De omdanner det organiske affald ved hjælp af spyfluer, der lægger deres æg i det organiske affald, som larverne, maddikerne lever af. Ud af det får man på en enkel måde både hønsefoder – maddikerne – og gødning.



*Fra gudstjenesten på Fjordens Dag den 8. september 2024*

Fra Kenya hører vi om et projekt, hvor man giver et simpelt komfur til kvinder ude på landet, der hidtil har anvendt ildsted med tre sten. Det betyder, at der kun skal bruges halvt så meget brænde, og derved halveres også CO2-udslippet, samtidig med at kvinden ikke er generet af den megen røg, der ødelægger både øjne og lunger.

### **Samarbejde og udvikling**

Fjordens Dag er blevet til gennem samarbejde. Et samarbejde, der nu omfatter tre kommuner og over 150 institutioner og foreninger. Samarbejde er nødvendig – også i Afrika. I Kenya er man kommet bagud med den efterspurgte økologiske kaffe. En dansker, vi møder i udsendelsen, arbejder på at ændre dette. Han køber kaffebønnerne af en større gruppe små farmere, som alle må være indstillet på, at hverken kaffeplanterne eller fx tomaterne i området må sprøjtes, da det vil kunne spores og ødelægge det for alle i området. Til gengæld bliver hele 15.000 familier understøttet med en indtægt – og ikke kun en enkelt familie eller to, hvis man havde valgt at købe hos dem med de største ejendomme. Også omkring den svære og dyre – men ikke umulige – opgave at genopbygge Odense Fjord er der udviklet et større samarbejde mellem offentlige myndigheder,

private virksomheder og organisationer. Et samarbejde, der også markerer sig i europæiske sammenhænge. Den slags samarbejde udvikles over tid – ligesom Fjordens Dag i størrelse er udviklet over tid.

Flere af projekterne, som Anne og Anders fortæller om, handler om at give eller skabe håb for unge mennesker. Der fortælles om en fodboldskole i Uganda, hvor der også er piger. Det er helt nyt, og som kvinden, der står for maden til de over 60 børn på fodboldskolen siger, så underviser man hele nationen, når man underviser en pige. Hvorfor? Fordi det er pigerne – kvinderne – der passer børnene. På fodboldskolen fokuseres ikke kun på fodbold, men også på undervisning og fællesskab. Og en ung mand fra Zimbabwe, hvor der ikke er yttingsfrihed, har valgt at være nyhedsjournalist. Han har valgt at skrive de gode historier og at fokusere på udvikling. Han drømmer også om at skabe håb og forandring.

Ligesom der er håb for livet i Odense fjord, er der også håb for Afrika. Hvorfor? Fordi vi ved, vi er nødt til at samarbejde. Jeg tror, at det gælder både på lokalt plan og på verdensplan.

# Jakob er pilgrimmenes apostel

Oppe i det nordvestlige hjørne af Spanien, ikke langt fra Atlanterhavet, ligger byen Santiago de Compostela.

Santiago er en spansk sammentrækning af Sant Iago, den hellige Jakob, og eftersom apostelen Jakobs knogler menes at ligge i en kiste i byens domkirke, har byen i tusind år været valfartsby for store mængder af pilgrimme.

## Jakobsvejen / Caminoen

Jakobsvejen, som er et forgrenet netværk af veje, der mødes i Santiago, tiltrækker pilgrimme fra hele verden uanset tro. Sidste år kom flere end 400.000 pilgrimme vandrende til Santiago de Compostela, der



*Sankt Jakob som han ses på toppen af domkirken i Santiago de Compostela*

kun har 100.000 indbyggere. Dertil kommer der mellem to og tre millioner turister, der hvert år besøger byen.

Den kendteste vandreroute til Santiago er Camino-ruten, der er cirka 800 kilometer lang, og som starter i Pyrenæerne ved den fransk-spanske grænse. Den rute kom i 1993 på Unescos liste over verdens kulturarv.

Alle pilgrimme slutter deres vandring ved domkirkepladsen i Santiago de Compostela, hvorfra man kan betragte apostlen Jakob stå med kjortel, vandringsstav i den ene hånd, en bog i den anden hånd, en lille taske ved sin side og en bredskygget pilgrimshat på hovedet.

## Jakob som discipel af Jesus

Historien om Jakob begynder i Det nye Testamente, hvoraf det fremgår, at Jakob sammen med sin egen bror, Johannes, og brødrene Peter og Andreas hørte til inderkredsen omkring Jesus. Peter og Andreas samt Jakob og Johannes var de første disciple, som Jesus kaldte, og sammen med Peter og Johannes var han vidne til centrale dele af Jesu liv. De tre var sammen med Jesus på Oliebjerget ved Jerusalem og i Getsemane Have inden korsfæstelsen, hvor Jesus fortalte dem om sin angst for at dø.

Efter Jesu død blev alle 12 disciple sendt fra Jerusalem og ud i verden for at forkynde det, de havde set og hørt. Ifølge legenderne rejste Jakob til Spanien kort tid efter Jesu himmelfart og prædikede dér og vendte senere tilbage til Jerusalem, hvor han blev offer for de jødiske og de romerske kristenforfølgelser og blev halslugget. Historikere mener, at det var omkring år 44, altså en del år efter, at Jesus antageligt som 30-årig blev korsfæstet. Derefter blev hans døde legeme eller bare knoglerne - uden hoved - transporteret i en stenkiste

tilbage til Spanien, hvor hans grav skulle være fundet omkring år 820. Kort derefter opnåede Santiago de Compostela en stigende popularitet som pilgrims mål, og næst efter apostlen Peters og Paulus' grave i Rom, er Jakobs grav det mest populære kristne pilgrims mål.

### Jakobmuslingen

De 12 apostle havde af Jesus fået at vide, at de skulle være vidner "lige til jordens ende", som der står i Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente. Santiago ligger da også tæt ved Atlanterhavskysten og ved den pynt på kysten, der hedder "Finisterra", jordens ende. Det er hertil, at mange pilgrimme fortsat vandrer for at hente en Jakobmusling, en Ibsskal, på stranden som bevis for, at de har gennemført pilgrimsrejsen, der i middelalderen blev betragtet som en bodsgerning, som kunne udløse syndsforladelse.

Ved udgravninger af gamle kirkegårde i Danmark har man gjort fund af Jakobmuslinger, og man ser det som tegn på, at der findes danskere, der har vandret fra Danmark og til Jakobs grav i Santiago de Com-

postela og tilbage til Danmark igen, og at disse pilgrimme fik deres Jakobmusling med sig i graven.

### Formålet med pilgrimsvandring

I middelalderen var pilgrimsvandring til Jerusalem eller til Rom eller til Santiago de Compostela alvor. Man tog hjemmefra og vandrede i måneder for at nå sit pilgrims mål. Formålet var ikke at komme ud og opleve spændende byer eller smukke udsigter. Men skulle heller ikke slippe af under sydens sol. Nej, man skulle som nævnt afsted for at gøre bod og opnå syndsforladelse. Ved at nå frem til et pilgrims mål troede man fuldt og fast på, at man kunne få del i kraften fra en hellig mands knogler, så man på den måde fik syndsforladelse.

Vores lutherske reformation var et opgør med, at det er nødvendigt at vandre gennem et helt kontinent for at møde Gud og få syndsforladelse. Med sin reformation siger Luther, at "Gud er jo lige der, hvor du bor, og derfor behøver du ikke at begive dig ud i verden for at møde Gud. Martin Luther siger også, at det ikke giver mening at bede til helgener, der så igen går i forbøn for dig hos Gud. Du kan trygt henvende dig direkte til Gud og uden brug af mellemænd.

I dag finder de fleste deres eget formål med pilgrimsvandringen. Nogle er troende, og for dem kan vandringen have et bevidst troselement i sig. Andre er ikke troende, men finder deres eget indhold i vandringen. Og nogle går, fordi de ønsker at have god tid til at tænke over de udfordringer, som livet byder på.

Uanset om man er troende eller ikke troende vil de fleste nok kunne blive enige om, at vandringen mod Santiago de Compostela med oplevelserne, der viser sig undervejs, med de ømme fødder, og med de mennesker, man møder, gør vandringen til en skelsættende eller måske oven i købet en forvandrende oplevelse.



*Jakobmuslingen er indgraveret i en flise på den store centrale plads foran domkirken. Den er blevet symbol på Jakob og på Caminoen / pilgrimsvejen*

## Yvonne gik til Santiago



*Pilgrimsvejene er slidte som følge af pilgrimmes færdsel i århundreder*

Yvonne Durup, der bor på Skovgyden, var i dagene 13. - 24. august i år på pilgrimsvandring mellem Porto i Portugal og Santiago de Compostela. Vandringen var forholdsvis spontan, idet hendes svigerinde, Lene, havde spurgt, om ikke hun ville med på pilgrimsvandring. Det sagde Yvonne ja til, så de fandt et tidspunkt, hvor de begge kunne, og så tog de afsted.

Strækningen mellem Porto og Santiago er cirka 240 kilometer. Man går på veje, der er mere end tusind år gamle, og dagsmarchen er typisk mellem 20 og 30 kilometer. I stedet for de simple herberger, der ligger langs ruten, valgte Yvonne og Lene at overnatte på hotel.

Yvonne fortæller, at vandringen i sig selv var en stor oplevelse. Som dagene gik, kom vablerne, og trætheden meldte sig også i kroppen. Men samtidig oplevede hun, at der gik et flow af tanker gennem hende. Når man går, siger Yvonne, må man give Søren Kierkegaard ret, når han siger, at "Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Jeg kender ingen tanke så tung, at man

jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved med at gå, så går det nok."

Undervejs kommer man også til at tænke på kunsten. Man kan tænke på Arne Haugen Sørensens "Vandringsmanden", der ser fortiden, nutiden og fremtiden, mens han går. Og man kan tænke på "Emmausberetningen", hvor det er Herren selv, der går med på vejen.

Det største på turen er at nå frem til katedralen i Santiago de Compostela, som er alle pilgrimmes endemål. Der er stemningen helt speciel. Det samme gælder gudstjenesten i katedralen, hvor vi var cirka 1000 mennesker til gudstjeneste.

Yvonne slutter med at sige, at man bliver ydmyg af at gå. Man er lige med alle andre, der går, og om man er religiøs eller ej, så tror jeg, at alle har oplevelsen af at deltage i noget, der er meget specielt.



*Yvonne Durup og Lene Therkelsen*



# Springbrættet, der stjal deres hjerter



Tanja Lønfeldt og Thomas Karlsen

**Efter næsten et årti til salg er der nu kommet nye beboere i huset i svinget; Klintebjergvej 173. Thomas Karlsen og Tanja Lønfeldt har fundet deres fælles hjem, som i første omgang blot skulle være et springbræt til noget større og mere landligt - men Klintebjerg har taget dem med storm.**

Tanja og Thomas manglede blot et fælles hjem, og hvad de først antog bare skulle være et ydmygt springbræt, er nu ved at blive et hus, der åbner for et liv med stor frihed og mange muligheder.

Det hvide hus i det "sidste" sving i Klintebjerg, inden man rammer havnen, har gennemgået nogle forandringer siden årsskiftet. Thomas og Tanja har nemlig tilrettet det, så det passer til dem. Det er ikke fremmed for Thomas, sådan at bygge om, for Thomas ejer firmaet TSK-ejendomme ApS, hvor han bygger og lejer boliger ud i Otterup. Tanja arbejder i ODEON efter at have afhændet

OK-tanken i Otterup efter 10 år. Her planlægger hun møder, konferencer og kulturarrangementer.

## **Fra drømme om landejendom til 'dukkehus' i Klintebjerg**

Tanja og Thomas mødte hinanden i 2021 og har begge haft store huse i Otterup. Efter noget tid, hvor de primært havde boet i Thomas' 400 kvm nybyggede hus i Otterup, havde Thomas brug for, at der skulle ske noget nyt - sammen med Tanja. Han havde tidligere forsøgt at sælge huset, men det var ikke let, så da der pludselig stod en køber, der var klar til at overtage med kort varsel, tømte de huset ind i hans firmalokaler og boede dér nogle måneder, mens de jagtede deres drømmested. Dette drømmescenarie var en landejendom med 10 hektar jord og et hus, som måske skulle rives ned, så de kunne bygge nyt. Her skulle der være plads til egen jagt med sønnerne (inkl. mange timer på en havetraktor). De kunne dog ikke finde det helt rigtige og det var ikke hold-

bart at blive i firmalokalene. *"Så tilfældigt sidder jeg i bestyrelse med en ejendoms-mægler, som har fået det her hus af kreditforeningen efter det gik på tvang. Så snakker vi lidt om det, og jeg siger 'jeg har sgu brug for sådan et springbræt, for vi kan ikke finde det, vi gerne vil have og jeg kan ikke det andet dér'".* Da de var ude og se på det lille hus i svinget, var det Thomas, der i første omgang var bedst til at ane mulighederne for et midlertidigt hjem – det var tæt på vandet og havnen, hvor de har båd og der skulle laves lidt på huset. Tanja derimod: *"Jeg var faktisk ikke så imponeret til at starte med; jeg syntes, der var meget lavt til loftet, og jeg syntes, det var meget småt - jeg kunne ikke lige se, hvordan vi skulle have vores børn her".* *"Vi har 6 sammenbragte børn"* indskyder Thomas *"- store teenagere, de yngste er 16 år".* Tanja fortsætter: *"Ej, jeg var ikke imponeret og tænkte ikke 'det bliver fandeme godt det her'".* *"Det var jeg jo heller ikke!"* bekræfter Thomas. *"Det var vi jo ikke".* Så med dette lettere skeptiske udgangspunkt begyndte Tanja alligevel at visualisere nye vægge, døre og plads til teenagere. *"Ja, og jeg puttede i kurv og sagde: nu bliver det sådan her, og nu bygger vi!"* skæner Thomas igennem med et glimt i øjet. De har siden bygget to ekstra værelser i den udestue, som ligger midt i huset, så der er plads til de tre 'mindste' drenge.

"Jeg plejer at kalde det dukkehuset – for det er sådan nogle små rum. Da vi havde bygget værelserne færdig havde vi virkelig udfordringer med at få møblerne ind. Så mange af møblerne er bygget inde i huset." Fortæller Tanja.

De har ligeledes tilpasset det begrænsede udemiljø, så det er blevet mere funktionelt. Den overdækkede terrasse har indbyggede varmelamper og udgør derfor næsten et ekstra opholdsrum. Kun et enkelt lille træ stikker op ad træterrassen og understreger, hvor lidt 'have', der er at passe. I samme ombæring har de lavet en trappe op til en øvre terrasse, hvor der er den skønneste udsigt over fjorden og god mulighed for en sludder med de forbigående.

### **En hjertelig velkomst og nye åbenbaringer pakker springbrættet væk**

Udgangspunktet var således, at dette hus blot skulle være midlertidigt og et springbræt til den oprindelige drøm om stort hus med stor tilhørende grund, men: *"Det begynder så at ændre sig lidt nu..."* åbner Thomas op for. *"Vi blev taget pisse godt imod!"*

afbryder Tanja og fortsætter: *"da vi gik her og ordnede, kom folk jo ind og sagde velkommen og stoppede op og snakkede".* På deres gåture i området, blev de introduceret til områdets mange muligheder, som for eksempel vinterbadning og SUP mm. og blev engageret inviteret med. Denne velkomst har overvældet dem, og de har allerede fået en god fornemmelse for, hvordan alle hjælper hinanden, og man har et stærkt netværk i lokalområdet. De har nydt godt af lokale æg og grøntsager og deltager gerne i lokale arrangementer. *"Ja, så billedet blev lige ændret lidt"* konstaterer Tanja. *"Ja det gjorde det"* medgiver Thomas og fortsætter: *"og nu... i starten, når folk spurgte, om vi var glade for det, sagde jeg altid 'ja, men det er jo et springbræt!' men nu er jeg stoppet med at sige det med springbræt!"* Men både det lille hus, beliggenheden og det omgivende landsbymiljø har stjålet deres hjerter og åbnet deres øjne for nye og anderledes værdier.

*"Ja, det er et dejligt hus og et dejligt sted – her er virkelig dejligt! Her er ro... altså når man sidder deroppe om aftenen og kigger ud over vandet – lydene og duftene – der er fandeme dejligt her!"*

Børnene har efter den første overraskelse over forældrenes boligprioriteringer fundet



sig godt til rette i 'dukkehuset'. De har hver deres værelse og et fælles spilleværelse. De går op, i hvilken internet og tv-pakke man kan få, hvordan man kommer til og fra, og så begynder de at opdage relationer i nærområdet. Men det er klart noget andet end dels det, de kommer fra i Otterup med pool-bord og ekstra lejlighed/festlokale i huset, dels hvad der var blevet lovet af nyt drømmehus.

### Livsvalg Lokalt engagement / Stien – politik

Med huset i svinget er nye interesser opstået. Tanja er blevet medlem af Skovløkke Lokalråd, hvor hendes mærkesag er stien fra Klintebjerg til Odense. Hun benytter den selv på el-cykel for at nå på arbejde i ODEON, og så gerne nogle bedre forhold på "Odense-siden". Det er træls at skulle bruge så meget energi på at holde hjulene i sporet og bumble afsted i stedet for at nyde udsigten. Hun er med på, at det er en kompleks problemstilling, men påpeger, at man ikke skal give op, og hun er klar på at

give det et forsøg. Hun er indstillet på at få de relevante mennesker i Odense i tale, hvor hun vil argumentere med Odenses fokus på at være en cykelby og understrege vigtigheden af gode cykelmuligheder i en klimadebat. De sparer fx en bil ved, at hun cykler på arbejde. Det kunne måske gælde for flere, hvis stien blev forbedret. Efter Thomas har fundet kærligheden igen og ikke mindst "downsize"et ved at flytte ind i et 'dukkehus', er der ligeledes blevet plads og refleksion til andre livsværdier. Han har planer om at skære lidt ned på arbejdet i firmaet, der netop går rigtig fint. Han vil skruer lidt ned for byggeaktiviteten og koncentrere sig om udlejen af de eksisterende ejendomme. Hermed skabes der tid og plads til for eksempel at engagere sig i lokalpolitik og foreningsliv. De er begge typer, der har holdninger til deres omgivelser, og ønsker man forandringer, må man også yde en indsats, hvilket kræver tid og kræfter. Og netop dét giver deres nye livsprioriteringer mulighed for.

## Nyt om "Præsteskov"

Som sikkert mange af jer ved, har der her i kirkebladet været afholdt konkurrence om navnet på de 11 hektar præstegårdsjord, som er lagt om til skov og græs. Vi siger tusind tak for mange gode forslag!! Der har også været afholdt afstemning om de tre bedste navne udvalgt af menighedsrådet, og her var det navnet, "Præsteskov", der løb af med sejren. Det er Sheryl Niensens forslag, og som tak har hun fået 2 flasker rødvin.

Kortet viser med rødt det eksisterende stisystem. Nogle af stierne har været der i flere eller i mange år. Andre stier er fra i år. De grønne stier er de planlagte stier. Vi ved dog ikke præcist, hvornår de planlagte stier bliver lavet.

Vi har også ansøgt om to små søer - til gavn for dyre- og plantelivet. Men af hensyn til flysikkerheden er Beldringe lufthavn ikke så begejstret. Vi må se, om det bliver til noget.



# GUDSTJENESTER I GERSKOV, SKEBY OG ØSTRUP KIRKER

Hvornår		Gerskov	Skeby	Østrup
Søndag 6/10	KBH	10.30		
Søndag 13/10	NC			11.00
Søndag 20/10	NC		11.00	
Søndag 27/10	KBH			10.30
Søndag 3/11 Alle helgen	KBH	19.00*		
Søndag 10/11	KBH			10.30
Søndag 17/11	NC		11.00	
Søndag 24/11	NC			10.30
Søndag 1/12 1. søndag i advent	KBH	10.30*		
Søndag 8/12	NC			11.00

\* = Kirkens kor, Gelænderlærkerne og ELITE-lærkerne, deltager i gudstjenesten

**Sognepræst og provst** Keld B. Hansen, 23474144; **Sognepræst** Neel Christiansen, 30338434; **Graver ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker** Henning Madsen, 41263411; **Korleder for Gelænderlærkerne:** Karin Bloch Rochler, 61285162

**Kirkens hjemmeside:** [www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk](http://www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk)

## NAVNE

### **Døbte:**

Selma Mandrup Askjær  
Thomas Bjerre  
Milje Nordberg Velin  
Kallesøe  
Simon Agerskov Rose

### **Viede:**

Lars Christiansen og  
Gabriele Lubyte  
Henriette og Phillip  
Møllegaard Petersson

### **Døde:**

Minna Brockstedt Pedersen  
Leif Bo Christensen  
Kirsten Pil



Kirkebladet er trykt på FSC certificeret papir, der støtter bæredygtigt skovbrug verden over.