

SKEBY OG ØSTRUP SOGNE

KIRKEBLADET

aug - sept 2024, årg. 35 nr. 4



ELITE-lærkerne

Om "Kaldet" før og nu
Ny korleder for Happy Voices

Gelænderlærker og Elite-lærker
Jan og Pia er flyttet til Østrup

Målsætning: "Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke"

Cykel-tips

Cykelstien Klintebjerg - Odense

Hvis du har lyst til en meget smuk cykeltur på cirka 10 kilometer (hver vej), kan du cykle ad kanalstien fra Klintebjerg til Odense.

Du starter i krydset mellem Klintebjergvej og Klintørgyden / Klingskov. Du følger Klintørgyden og kommer hurtigt ud til Odense fjord.

Efter et par kilometer kommer du til Pumpestationen og E. Nielsens plads. Der står en bænk, hvorfra du kan nyde udsigten over fjorden.

Efter at have krydset grænsen til Odense kommune bliver cykelstien smallere men stadig farbar. Stien fører til Stige, hvor du kører uden om den lille lystbådehavn og fortsætter mod Odense.

Turen går ad en fin sti forbi Fynsværket (ligger på den modsatte side af kanalen) og under Odinsbroen, og snart er du i Odense.

God fornøjelse!



Tal med præsten

Det kan være en god ide at tale med præsten.

...Hvis du trænger til nogen at tale med
...Hvis du har sygdom og død alt for tæt på
...Hvis du har svært ved at overskue livet
...Hvis der er andet, du er ked af
Præsten har tavshedspligt - det kan være en god grund til at tale med præsten
Ring eller skriv til Keld B. Hansen på tlf. 23 47 41 44 / kha@km.dk eller til Neel Christiansen på tlf. 30 33 84 34 / npc@km.dk for at få en samtale eller aftal, at I mødes.

MEDLEMMER af Østrup-Skeby menighedsråd:

Olle Fisker (formand), Birgit Vous, Karen Margrethe Clausen, Anne-Marie Jensen, Yvonne Durup, Lene Larsen, Esther B. Sørensen, Sheryl Nielsen, Kaj Hovhave, Bente Dahl Egeskov, Neel Christiansen og Keld B. Hansen. Kirkevæрге: Gorm Skousen

Folkekøkken Skovløggen

Efterår 2024

(Et super godt tilbud om fællesspisning)

Sted: Østrup Forsamlingshus, Strøbyvej 51

Tid: kl. 18.00 den første onsdag i hver måned: 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 og 4/12

Pris:

Voksne: 65 kr. Børn (6-12 år): 30 kr.

Børn (0-5 år): Gratis

Sodavand/kildevand: 10 kr. Øl: 15 kr.

Vin: 130/65 kr. Kage 5 kr.

Kaffe/The: Gratis

Tilmelding:

Tilmelding skal ske fredagen FØR folkekøkken-onsdag og sker ved betaling til Gry på mobilepay: 28973158. HUSK at angive hvor mange I kommer (børn/voksne/gratisbørn), samt angiv allergener eller vegetarønsker. (Hvis du ikke har mobilepay, så ring/sms til Gry).



Østrup, Skeby og Gerskov kirker er grønne kirker...

Siden 2008 har Østrup, Skeby og Gerskov kirker sat miljøet i højsædet. Kirkerne var de første grønne kirker i Danmark, og siden dengang har menighedsrådet og graverne gennemført mange nye tiltag for at blive mere klima- og miljøvenlige. Ikke mindst på kirkegårdene er der gennemført mange "grønne" projekter til styrkelse af biodiversiteten.

Det sidste nye initiativ er, at kirkerne på Nordfyn er i dialog med kommunens blomsterhandlere for at få dem til også sælge komposterbare buketter. Som det er for øjeblikket er buketter på kirkegårdene sjældent komposterbare.

Se også www.gronkirke.dk

Kalender

**5.
AUG**



**Vanddag for børn
mandag den 5.
august kl. 10 - 13.30**

Dette er et tilbud til alle skolebørn om en sjov og spændende dag ved Klintebjerg havn. Programmet er, at vi tager en tur til Vigelsø, vi fisker og ser, hvad der er af fisk og krabber i havnen, og vi rister pølser over bål og sejler i kajak. Man må gerne tage sine forældre og bedsteforældre med.

Tilmelding til Keld B. Hansen. Ring eller sms til 23 47 41 44.

**22.
AUG**



Menighedsrådsmøde

Den 22. august kl. 19.00 afholder Østrup-Skeby menighedsråd menighedsrådsmøde. Møderne er offentlige, og derfor er du velkommen til at møde op og se, hvad der sker i dit lokale menighedsråd.

Sted: konfirmandstuen ved Østrup præstegård.

**1.
SEPT**



**17.
SEPT**



Som et led i menighedsrådsvalget afholdes der tirsdag den 17. september **valgforsamlinger** over hele landet.

Østrup-Skeby menighedsråd afholder derfor også valgforsamling. På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning. Valgforsamlingen er offentlig, og alle interesserede er velkomne til at deltage. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i vores to sogne (Østrup og Skeby) og sognebåndsløserne, der kan stemme. Der er i alt 10 medlemmer af Østrup-Skeby menighedsråd.

Tid og sted: kl. 19.00 i konfirmandstuen, Østrup præstegård, Præstevejen 8 i Østrup.

**1.
OKT**



Frokostklubben for mænd

Program for den 1. oktober kl. 11 - 13:

Christiane Hach fortæller om sit liv, hvor hun to gange har været på flugt. Først fra Østpreussen og derefter fra DDR.

Sted: Østrup præstegård.

Søndag den 1. september kl. 10.30 er der friluftsgudstjeneste på engen på Østrup præstegårdsjord. Det er første gang, der holdes gudstjeneste på engen, så kom og vær med til indvielsen.

Sådan finder du engen:

Mød op / parker ved sportspladsen i Østrup (den ligger op til Strøbyvej) og følg skiltningen. Du skal gå 500 meter af en naturskøn rute, og så er du der.

PS: Ved kraftigt regnvejr eller blæst foregår gudstjenesten i Østrup kirke

Kaldet – før og nu

Neel skriver her om "kaldet" eller "kaldstanken", som går tilbage til Martin Luther, og som handler om, at enhver er kaldet til at tjene medmennesket. Neel overvejer i artiklen, om vi stadig kan tale om, at vi hver især har et kald.

At forstå sit arbejde som et 'kald' er en reformatorisk tanke. En tanke, som nok i dag nærmest leder tanken hen på særlige grupper fx inden for sundheds- og sygepleje, der udfører arbejde, der i gamle dage i højere grad hørte til i hjemmet. Altså det arbejde, som husmoren udførte, dengang det var almindeligt, at kvinderne ikke var ude på arbejdsmarkedet.

Men vi skal længere tilbage for at forstå, hvad der egentlig ligger i den reformatoriske eller lutherske kaldstanke. Vi skal tilbage til dengang, det var almindeligt, at hjemmet var arbejdsplads for hele familien inklusive tjenestefolk. Tjenestefolk, der også hørte til husstanden. Dengang blev stort set

alt blev produceret og/eller solgt fra hjemmet. Tænk fx på et landbrug eller en købmændsgård. Der er mange mennesker i arbejde, og man er afhængig af hinanden. Alle yder en indsats. Alle gør noget for de andre. Alle har en plads og et arbejde, der skal passes. Her giver kaldstanken mening. Meningen er, at alle gør sit arbejde for de andres skyld. For at hjemmet – dvs. arbejdspladsen – kan fungere.

Familie og arbejde

Men efterhånden bliver hjem og arbejdsplads mere og mere adskilt. Arbejdspladsen er ikke længere det samme som 'hjemmet', men man arbejder fortsat for familiens skyld, for at familien kan fungere, for at betale mad, tøj og husleje. Familien skal forsørges.

I dag i vores velfærdssamfund behøver vi vel ikke at være så bekymret for 'forsørgelse', da alle (med undtagelser?) bliver sørget for, hvis man ikke er i stand til at arbejde. Og måske er det her, at den lutherske kaldstanke fortsat spiller ind? Men måske ikke på en særlig positiv måde... For er det ikke sådan,



Familien er ikke længere en arbejdsenhed. Familien hører i højere grad med til fritidslivet.

at vi ser lidt skævt til dem, der ikke yder en indsats for samfundets skyld? Nu ikke lænere for familiens skyld, men for samfundets skyld? Har vi ikke alle sammen en arbejdspligt?

Det vil dog være noget ensidigt, hvis vi kun kalder arbejdet for en pligt. Der er mange mennesker, der er glade for deres arbejde. De udvikles i deres arbejde – og på en måde føler de sig 'kaldet' til det. Men jeg tror, at 'kaldet' i dag føles mere som et indre kald. Kaldet til at udføre det arbejde, jeg selv trives med. Det arbejde, der er betydningsfuldt for mig. Men det kan også være svært på en arbejdsplads at få øje på, hvem det egentlig er, man tjener. Hvem det er, der får glæde af det, man arbejder med.

Hverken arbejdspligten i forhold til samfundet eller arbejdet som et individuelt udviklingsprojekt er, som jeg ser det, helt nemt at få til at passe ind med den lutherske kaldstanke om at tjene næsten. Jeg synes, at der mangler det arbejde, der ligger i fx frivilligt arbejde, hvor det kan være mere enkelt at få øje på næsten, man gør sit arbejde for. Et menneske, hvis liv forbedres ved det arbejde, jeg udfører. Det gælder også, selv om jeg faktisk godt kan lide arbejdet. At jeg også gør det for min egen skyld. Fordi jeg kan lide det.

Men arbejde – alle slags – har i dag fået en konkurrent. Og det er familien. Arbejdspladsen og det, der foregår der, er for flertallet noget helt andet end familielivet. Familielivet er blevet til noget, der hører fritiden til. Og det betyder, at arbejdet og familien konkurrerer om den enkeltes tid. Vi ved, at børnefamilier er trængt. At det er hårdt at få hverdagen til at hænge sammen med arbejde, børnepasning og madlavning. Og der skal helst også være plads til andre oplevelser end det, der skal passes derhjemme. Plads til ferier, udflugter og fritidsinteresser.

Kaldet

Martin Luther levede i en tid, hvor arbejde, familie og børnepasning IKKE var adskilt. Guds kald, arbejdets kald og familiens kald var det samme. Det er nu adskilt, og det er mit indtryk, at mange kæmper med at for-

dele deres tid rimeligt eller ligeligt mellem de forskellige 'konkurrenter'. Måske kan Luthers kaldstanke – eller rettere en fortolkning af den – være en hjælp.

Hvis vi opfatter kaldet, som noget vi skal få øje på i forhold til de mennesker, der har brug for vores tjeneste, frem for at kaldet skal være noget, vi skal føle eller få, så tror jeg, at opgaven ligger klar. En opgave som vi må løse så godt vi kan i den livssituation, som vi i øvrigt står i. Hvordan vi løser opgaven, eller hvor meget tid, vi bruger på den, er for mig at se ikke et spørgsmål, der kan eller skal besvares. Det er selve kaldet eller opgavens tilstedeværelse i livet, der giver retning og mening. Ikke noget med mål og resultater. Eller tidskrav.

Jeg har hørt, at det at bruge tid på sin familie er en anerkendt måde at vise sin kærlighed til sine nærmeste på. Og det giver da også god mening at prioritere at have tid til sin familie, hvis det er dér, kaldet er. Men hvis en opgave bliver målt i tid, kommer det hurtigt til at handle om, hvad man forventes at kunne nå på den tid, der er til rådighed. Det pres, tidspres, bliver ikke mindre, hvis man har flere kald. Og på den måde skygger man for mig at se for selve kaldet eller kaldene. Nemlig det at tjene næsten. På arbejdet. Og i familien.



På arbejdet tjener man næsten. Også selv om 'næsten' ikke er til stede.

Sofie Karoline er ny korleder for Happy Voices

Siden nytår har Østrup kirkes gospelkor, Happy Voices, været på udkig efter en korleder. I foråret henvendte koret sig til Sofie Karoline Sørensen, der er underviser på Nordfyns Musikskole, og i forsommeren, kunne koret så fortælle, at Sofie Karoline fra august er korets nye dirigent.

Få dage før kirkebladets deadline talte jeg med Sofie, der fortæller, at hun med sin nye titel som korleder for Happy Voices prøver noget helt nyt i sin musikalske karriere. Men hun glæder sig til den 13. august, hvor hun skal øve med koret for første gang. Hun har nemlig allerede mødt koret, og hun har fået et godt indtryk af det. "De er søde", siger hun, "og de synger dejligt".

Sofie har beskæftiget sig med musik det meste af sit liv. Som barn og ung har hun sunget i kirkekor i Haderslev. Derfra har hun erindringen om, hvor dejligt det er at synge i kor. Hun har også været kirkesanger i en af landsbykirkerne uden for Haderslev, og efter MGK (musikalsk grundkursus), som hun tog sideløbende med gymnasiet, tog hun en 6-årig kandidatuddannede som rytmisk sanger ved Syddansk Musik-konservatorium i Esbjerg.

For 1½ år siden blev Sofie ansat ved Nordfyns Musikskole, hvor hun underviser to dage om ugen. Resten af ugen arbejder hun freelance, og det vil sige, at hun spreder sig over mange forskellige aktiviteter:

- hun skriver, komponerer og udgiver musik under sit kunstnernavn MAD MAG-PIE
- hun har et countryband ved navn Sophie Caroline & the Ra-Ra-Coons!
- hun er med i et band, der hedder Mad Mac Pie
- hun spiller musik for børn og giver koncerter

- og så arbejder hun på Teater Malstrøm i Fredericia, hvor hun underviser og instruerer skuespillerne i sang

Underviser spirekor på Skovløggeskolen

Som en del af ansættelsen ved Nordfyns Musikskole underviser Sofie børn i korsang på Skovløggeskolen og andre folkeskoler. Det er et årligt forløb med en times korsang om ugen i otte uger, hvor børnene kan opleve, hvordan det er at synge i kor. "Selv om det er nyt for mig at undervise børn i korsang, har det været en dejlig oplevelse, og jeg håber også, at børnene har været glade for det", siger Sofie.

Når børnene har fået en god oplevelse med korsang i skolen ønsker mange af dem at fortsætte med korsangen, og da kan de vælge at blive optaget i kirkens kor, "Gelænderlærkerne" (se næste side).



Sofie Karoline Sørensen

Kirkens kor: Gelænderlærkerne



Milda Bydginaite, Mathilde Hoyer Bjerrum og Karla Hammer-Hansen

Østrup, Skeby og Gerskov kirke har, som det måske allerede er læseren bekendt, to børne- og ungdomskor. Det er Gelænderlærkerne, som er for de mindste, og som foreløbig har 13 medlemmer. Og så er der ELITELærkerne, der har 8 medlemmer.

De to kor deltager årligt i 8 gudstjenester og to koncerter. Den 16. juni afholdt korene sommerkoncert i Østrup kirke. Det var en virkelig imponerende koncert for en fyldt kirke.

Inden koncerten blev der tid til et kort interview med Milda, Mathilde og Karla, der er medlemmer af Gelænderlærkerne.

De tre går alle i 3. årgang på Sletten skole afdeling Otterup, og de har alle sunget i kor i 1½ år.

Vi har vores korleder, Karin, som musiklærer på skolen, og derfor fik vi lyst til at synge i kor. Vi synes, det er meget sjovt at synge i kor, og vi lærer meget.

De er alle tre enige om, at det er sjovt at optræde ved gudstjenesterne og koncerterne.

Det sjoveste, siger Karla, er at man kan få lov til at synge højt. Det kan man ikke på samme måde derhjemme.

Hvis du ønsker at synge i kor, er du altid velkommen til at kontakte korleder, Karin Rochler, krochl@nordfynskommune.dk / 61285162.

Du kan også møde op til en øvegang i Østrup kirke. Begge kor øver på mandage, og sæsonen starter den 19. august.

Kirkens kor: ELITElærkerne



Signe, Tess, Louise, Karin, Sofie, Sara, Ninna og Emma-Sofie

ELITE-lærkerne er kirkens ungdomskor under ledelse af organist og korleder, Karin Rochler. Koret startede i januar i år og består af otte rutinerede sangere, hvoraf de fleste har trådt deres barne-sko i børnekoret, Gelænderlærkerne.

Jeg møder koret til en øveeftermiddag i Østrup kirke. Dagen før har man afholdt koncert i Østrup kirke og tre dage senere holder man koncert i Bogense kirke. Men selv om koret snart skal optræde igen, er stemningen munter og afslappet, og man giver sig god tid til interviewet.

Signe fortæller om sin vej ind i koret. Hun begyndte i et børnekirkekor for 22 år siden, og siden da har musikken fyldt rigtig meget. Hun er nyuddannet lærer og underviser i musik på Havrehedskolen, der ligger i Mo-8

rud. Hun fortæller, at hun spiller på 7 - 8 instrumenter, og hun er kirkesanger ved Uggerslev, Nørre Næså og Bederslev kirker. Hun har ikke tidligere sunget i kor hos Karin, men hun kom med i ELITElærkerne, da koret startede op i januar.

Tess begyndte at gå til klaverundervisning på Nordfyns Musikskole, og for ti år siden kom hun med i Otterup kirkes kor. De sidste 7 - 8 år har hun sunget i Gelænderlærkerne.

Louise har sunget i Gelænderlærkerne i seks år.

Sofie begyndte for ti år siden at synge i Otterup kirkes kor. De sidste ni år har hun sunget i Gelænderlærkerne.

Sara begyndte for ti år siden at synge i Otterup kirkes kor. De sidste ni år har hun

sunget i Gelænderlærkerne. Siden foråret 2023 har hun været kirkesanger ved Østrup, Skeby og Gerskov kirke.

Ninna har sunget lige så længe hun kan huske. Hun har været medlem af Gelænderlærkerne i rigtig mange år, og siden foråret 2023 har hun - som Sara - været kirkesanger ved Østrup, Skeby og Gerskov kirke.

Emma-Sofie har også altid sunget, og hun har været med i Gelænderlærkerne de sidste halvandet år.

Silvia har sunget i Gelænderlærkerne i seks år.

Men hvad er grunden til, at I synger i kor?

Det er meget hyggeligt, og man bliver glad af at synge, lyder et af svarene. Der bliver grinet meget, og så kan man mødes på tværs af alder. Alder betyder ikke rigtig noget. Indimellem arrangerer vi hyggeaftener, hvor vi spiser sammen, snakker sammen og ser film sammen. Om sommeren arrangerer vi sommergrill, og før jul arrangerer Karin pakkeleg, og vi spiser æbleskiver.

Musikken skaber også et fællesskab, og det betyder noget for os, at der er et højt musikalsk niveau. Det betyder, at vi lærer meget ved at synge i kor.

Det forventes, at vi øver hjemmefra. Vi mødes i koret hver anden uge, og vi lærer at læse noder. Vi gennemgår et partitur sammen og diskuterer, hvordan musikken skal være. Vi byder også ind med, hvad vi skal synge. I vores kor kan den enkelte få lov til at synge forskellige stemmer. I en periode kan man måske synge sopran, men derefter kan man gå over til at synge den anden stemme. Det gør vi for at øge vores musikalitet.

Hvad tænker I, at et kirkekor kan, og som andre kor måske ikke kan?

Det er dejligt at synge i et kirkerum, som har en helt særlig akustik. Her kan man få

lov til at bruge sit instrument, stemmen, og man kan mærke, at rummet understøtter sangen.

Emma-Sofie siger, at det er sundt at komme i kirken. Kirkerummet giver en særlig ro, og det sætter man pris på, når man ellers har travlt.

Vores repertoire er en god blanding af sange og nye og gamle salmer. Vi er med vores sang med til at holde den danske sangskat i live, og jo ældre, vi bliver, desto mere betyder teksterne. Det er også rart at føle sig hjemme i kirken. Vi får et tilhørsforhold til en kirke og et lokalområde. Vi oplever fællesskabet i kirken og får respekt for det, der sker i kirken.

I er alle meget glade for at synge, så hvad tænker I i forhold til musikken og jeres fremtid?

Flere af os får småjobs som kirkesanger afløser. Silvia og Louise startede som afløser allerede da de gik i 6. klasse. Det samme gjorde Sara, og i dag er hun - ligesom Ninna og Signe - kirkesangere. Emma-Sofie deltager i Nyborgs musical talent skole, og hun håber på at komme ind på en musiklinje på gymnasiet. Louise håber også på at komme ind på en musiklinje på gymnasiet.

ELITELærkerne består foreløbig af følgende otte medlemmer:

Signe Marie Schnabel
Tess Holst Andersen
Louise Malig Nielsen,
Sofie Damsgaard Vogt
Sara Damsgaard Vogt
Ninna Grausliund
Emma-Sofie Bertelsen
Silvia Elvira Larsen er ikke med på billedet

Karin Rochler er organist og korleder

Gelænderlærkerne og ELITELærkerne synger med ved otte gudstjenester om året samt to koncerter. Deres deltagelse i gudstjenesterne er altid markeret med en stjerne (*) på bagsiden af kirkebladet.

Nye beboere i Østrup



Jan og Pias nye hjem på Strøbyvej 67 i Østrup

Mon ikke de fleste har lagt mærke til huset på billedet, der har adressen Strøbyvej 67, og som ligger over for dammen i Østrup by? I mange år var det Birgit og Frede, der boede i huset. Men siden foråret er det Jan Reinberg og Pia Adrian, der bor der.

Eftersom jeg havde hørt på vandrørene, at der var kommet nye beboere på Strøbyvej 67, opsøgte jeg Jan og Pia den næstsidste dag i juli for at høre mere om, hvem de to nye beboere er.

Jan

Jan fortæller, at han er vokset op i Morud Skov. Han har blandt andet boet i Otterup, Vissenbjerg og Odense, og han har meget familie og mange venner og bekendte på Nordfyn.

Jan har i mange år arbejdet som håndværker i boligforeninger. Hans arbejde bragte ham i forbindelse med mange forskellige mennesker. Det passede ham fint, eftersom han godt kan lide at snakke med folk. De seneste år har Jan arbejdet som VVS-montør ved et firma i Odense.

Pia

Pia kommer oprindeligt fra Sjælland. Hun har i mange år boet i Københavnsområdet, men for 12 år siden flyttede hun til Nyborg.

Hun har i en årrække arbejdet som frisør og været indehaver af flere saloner. En overgang har hun også arbejdet på kontor, men i dag arbejder hun i en forretning, der sælger blomster og brugskunst.

Molly

Vi må ikke glemme Molly, som er den tredje

beboer i husstanden. Molly er Jan og Pias søde lille hund, der nysgerrigt og lidt forsigtigt tager imod en, når man kommer på besøg.

Mødtes for 4½ år siden

Jan og Pia har hver især voksne børn og børnebørn. De mødte hinanden for 4½ år siden - dengang boede Jan i Vissenbjerg og Pia boede i Nyborg. Indtil dette forår har de boet sammen i den østlige udkant af Odense. Nær jernbanen, hvilket var temmelig belastende.

Huset

Ved at researche på hvad der fandtes af huse på Nordfyn, faldt de over huset på Strøbyvej nummer 67. Huset passede dem godt, så de slog til. Det er nu tre måneder siden, at de flyttede ind i deres nye hus, og de føler sig allerede godt hjemme.

De fortæller, at både huset og haven ved købet var i en meget fin stand, og at der kun har været meget få ting, de ønskede at ændre ved huset. Det har passet os fint, fortæller de, for så har vi fået mere tid til at nyde hinanden.

Her er fred og ro og idyl

De fortæller, at det kun har været positivt at flytte til Østrup. Her er fred og ro og idyl. Her er ingen stress og jag, som man fx kender det fra de store byer, hvor folk farer afsted for at nå alt det, de skal nå. Vi kalder da også huset og haven vores lille paradis. Vi synes, at vi bor et eksotisk sted. Vores børn synes også rigtig godt om vores nye sted.

Pia og Jan sætter også stor pris på naturen her omkring. Noget af det første, Jan lagde mærke til, er, at der er en grønspætte i Østrup. Man hører tit dens hæse skrig, og sommetider ser man den smukke fugl.

Der er også egerne, og der går sommetider dådyr i baghaven. Og derfra, hvor de bor, er der udsigt til heste. Over for huset er der en smuk sø med ænder.

Vi føler os velkomne

Vi er glade for, at folk heromkring er så søde og rare, siger de. Vi sætter pris på, at folk hilser på hinanden. Det har vi savnet der, hvor vi kommer fra. Indtil videre har vi ikke blandet os så meget i det lokale liv, men det er vores ønske at tale mere med alle dem, der bor heromkring.

Vi synes også, at der er meget hyggeligt ved havnen i Klintebjerg. Det liv, der findes der, ønsker vi med tiden at blive en del af.

Svært at gå ved vejen

Men hvis vi skal sige noget negativt, så er det, at vi er kede af alle de sving, der er på vejen gennem Østrup. Der bliver kørt for hurtigt på steder, hvor oversigten er dårlig, og som fodgænger er man den svage part. Vi ville ønske, at Nordfyns kommune tog nogle initiativer for at gøre det lettere for fodgængere og cyklister. Man kunne fx opstille chikaner for bilerne, og man kunne evt. anlægge et fortov.

Både Pia og Jan er dog enige om, at den udfordring, der ligger i trafikken, ikke ændrer ved, at de er "superglade" ved at være flyttet hertil.

Efter næsten et par timer i godt selskab, siger jeg tak for et hyggeligt besøg.

GUDSTJENESTER I GERSKOV, SKEBY OG ØSTRUP KIRKER

Hvornår		Gerskov	Skeby	Østrup
Søndag 4/8	NPC			11.00
Søndag 11/8	KBH			10.30
Søndag 18/8	KBH		19.30	
Søndag 25/8	KBH	19.30		
Søndag 1/9	KBH	Friluftsgudstjeneste	ved præsteskoven	i Østrup 10.30
Søndag 8/9	NPC	Fjordens Dag	Klintebjerg	10.30*
Søndag 15/9	KBH			10.30
Søndag 22/9	NPC		10.30	
Søndag 29/9 Høstgudstjeneste	KBH			10.30*
Søndag 6/10	KBH	10.30		

* = Kirkens kor, Gelænderlærkerne og ELITE-lærkerne, deltager i gudstjenesten

Sognepræst og provst Keld B. Hansen, 23474144; **Sognepræst** Neel Christiansen, 30338434; **Graver ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker** Henning Madsen, 41263411; **Organist og korleder for Gelænderlærkerne:** Karin Bloch Rochler, 61285162

Kirkens hjemmeside: www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

Gelænderlærkerne og ELITElærkerne deltager i gudstjenesterne på følgende søndage: 8. september kl. 10.30 (Fjordens Dag i Klintebjerg), 29. september kl. 10.30 (høstgudstjeneste), 3. november kl. 19.00 (alle helgen) og 1. december kl. 10.30 (1. søndag i advent)

Gospelkoret Happy Voices afholder julekoncert lørdag den 7. december kl. 16.00

NAVNE

Døbte:

Eigil Malling Loehr
Isabel Holst Hansen

Døde

Erling Daugaard Larsen
Tom Knudsen



Kirkebladet er trykt på FSC certificeret papir, der støtter bæredygtigt skovbrug verden over.